



PAROCHIEPAGINA DE GOEDE HERDER DONGEN

Parochieblad
de Goede Herder Dongen
26 maart 2026

DE GOEDE WEEK VAN DE LIEFDE



Kijk, de verrezen Heer staat op een rode doek

Ik vraag me af waar jij naar verlangt. De Goede Week is een uitnodiging voor ons om in die stroom van liefde van God te gaan staan:

op Palmzondag je hart openen, op Witte Donderdag bij hem te zijn,

op Goede Vrijdag je zorgen, je verdriet bij het kruis neerleggen en daar laten rusten op Stille Zaterdag, om met Hem op te staan in liefde de op Paasmorgen.

De Goede Week is een geschenk voor jou om meer in die liefde te gaan staan...

Kijk, Jezus is opgestaan met al zijn wonden aan zijn voeten, zijn handen en in zijn zij. Zijn lijden werd niet ongedaan gemaakt. Zijn wonden zijn er nog altijd. Zo nodigt hij zijn vriend Thomas uit om zijn wonden aan te raken.

Dat kan alleen als je wonden niet meer een pijnlijke plek zijn, als ze een plek zijn geworden die gevoelig is voor het leven, waar je het leven goed kunt aanvoelen.

Kijk de verrezen Heer staat op een rode doek de kleur van liefde, de kleur waarmee we de Goede Week beginnen.

Het verwijst naar de bron van Jezus leven, sterven én verrijzen: Gods liefde.

Kijk er ligt een witte doek. De doek waarmee Jezus de voeten waste van de mensen, waarmee hij hen voorzichtig met alleen maar liefde omringde, een uitnodiging om in die liefde te gaan staan, om dat de grond van je bestaan te laten zijn, om daar alleen op te vertrouwen, om je zo te laten troosten door hem.

De doek waarin Jezus gewikkeld was bij zijn begravenis de doeken die achterbleven bij zijn verrijzenis Als een stil teken voor ons: omring elkaar met liefde. dat is leven dat is vreugde!

**Namens het Pastoraal Team:
Zalig Pasen**

Pastor Edith Hertog

FAMILIEPAASVIERING: EINDE WORDT EEN NIEUW BEGIN

Beleef dit jaar met de hele familie, jong en oud samen, de avond van Pasen in de St. Jozefkapel. Kinderen helpen mee bij het vertellen van het geheim van Pasen: het einde wordt een nieuw begin. De viering is voor alle families uit Dongen, Klein Dongen en Vaart, Rijen, Hulthen en Molenschot. Zaterdagavond 4 april 19.00 uur in de St. Jozefkapel.

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN

Donderdag 2 april
Witte Donderdag 19.00 uur,
Eucharistieviering

19.00 uur, Viering van Woord
en Communie

Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag Kruisweg
15.00 uur, Gebedsviering

Zaterdag 4 april
Paaswake 21.00 uur,
Eucharistieviering

Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag 19.00 uur,
Gebedsviering

Zondag 5 april Pasen
10.30 uur,
Eucharistieviering

Zaterdag 4 april
Paaszaterdag Familieviering

**Maandag 6 april
tweede Paasdag**
10.30 uur Eucharistieviering



MEIMAAND MARIAMAAND

In de maand mei, Mariamaand, houden we op de dinsdagavonden weer een Maria-viering, in de St. Jozefkapel in de Bolkensteeg. De vieringen zijn van 19.00 uur tot 19.30 uur.

De kern van de viering is het Rozenhoedje, afgewisseld met korte Bijbelteksten en een overweging. De eerste viering is op dinsdag 5 mei, de volgende vieringen zijn op 12, 19 en 26 mei. Maria heeft ons in Fatima aangespoord, om meer te bidden en met name voor wereldvrede. Ons gebed is heel erg nodig. Niet alleen voor de vrede in de wereld, maar ook voor allen die vervolgd worden en voor ontheemden. Terwijl we soms denken dat de bomen tot in de hemel groeien, komen we steeds meer tot het besef dat onze wereld niet maakbaar is, maar steeds kwetsbaarder wordt. Zelf kunnen we niet zoveel doen aan al de problemen in de wereld, maar wat we wel kunnen doen is samen bidden, zoals Maria ons gevraagd heeft.

U wordt van harte uitgenodigd om aan deze vieringen deel te nemen.

NIEUWE HEILIGE OLIE

Op woensdag 1 april om 19.00 uur is de Christmaviering van het bisdom Breda. Iedereen uit het bisdom is hiervoor welkom in de kerk van de H. Quirinus te Halsteren. In deze viering wijdt bisschop Liesen het chrisma, de olie die wordt gebruikt bij Doopsel en Vormsel en zegent hij de heilige olie voor de doopleerlingen en de zieken. De collecte is bestemd voor buurthuis kamers waar het Leger des Heils een tweedehandskledingwinkel heeft.

NEEM EEN BLOEM MEE OP GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus. Dit doen we in de middag met de kruisweg en in de avond in een gebedsviering. Herdenken betekent ook bloemen neerleggen op de plek die ons hieraan herinnert: het kruis waaraan Jezus is gestorven. Neemt u een bloem of bloesemtak mee?

Bloemen als stille getuigen van liefde en als stille schreeuw om liefde in al het lijden dat er is, van onszelf persoonlijk en van anderen, lijden dat we kennen en lijden dat verborgen is. Bloemen neerleggen om niet te vergeten dat de liefde van God niet verdwijnt.

Met uw bloemen ontstaat er met Pasen een paastuin.

BEDEVAART NAAR HAKENDOVER

Ervaar de historische paardenprocessie van Hakendover

Op Tweede Paasdag, maandag 6 april 2026, vindt in het Belgische Hakendover de eeuwenoude internationale paardenprocessie plaats, een traditie die teruggaat tot de 7de eeuw. Het evenement start na de hoogmis en beeldt de stichtingslegende van de Kerk van de Goddelijke Zaligmaker uit. Honderden ruiters en duizenden bedevaartgangers begeleiden het 14e-eeuwse beeld van de Goddelijke Zaligmaker door de straten van Hakendover naar de Tiense Berg.

Mis deze unieke combinatie van geloof, traditie en spektakel niet en beleef de paardenprocessie van Hakendover zelf. (Bron: Bisdom Breda) Aanmelden voor deelname gaat via de website van het Bisdom, bisdombreda.nl

COMMUNICANTEN: GEROEPEN OM SAMEN OP WEG TE GAAN



*Samen op weg naar de Eerste Heilige Communie
op 31 mei in de Maria Magdalenakerk*

Twaalf meisjes en jongens uit Dongen en Rijen bereiden zich samen voor op hun Eerste Heilige Communie. En zoals de poppetjes op het altaar in Rijen laten zien, doen ze dit ieder op hun eigen manier. De Amerikaanse monnik Thomas Merton (1915-1968) merkte eens op dat ieder mensenleven een antwoord is op een specifieke vraag van God: mens, wie ben jij? Al die antwoorden samen vormen het verhaal van God met mensen in de tijd. Zo worden mensen dragers van Gods verhaal in de geschiedenis. We wensen het de kinderen toe dat zij luisterend naar de verhalen van Jezus samen ontdekken wat hun werk in de wereld kan zijn in het spoor van Jezus.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

13 febr Will de Jong, echtgenoot van Mariet Aerts, 74 jaar
22 febr Frans Aarts, echtgenoot van Corrie van Zon, 89 jaar
6 mrt Sjeff Kerkhofs, echtgenoot van Annie van den Ouweland, 100 jaar
9 mrt Marij van Hoek, echtgenote van Arthur Polspoel, 81 jaar

Gedoopt

15 mrt, Jur Kimenai

KORT ANDER NIEUWS

- Actie Kerkbalans heeft tot en met 28 februari een bedrag van € 41.046 ontvangen. Dit is 59,1 % van het streefbedrag van € 69.500. Hartelijk dank daarvoor.
- Het Geloofsgesprek 8 maart van presentator Stijn Fens met pastor Lars Peetam is terug te kijken op onze website.
- Op maandag 30 maart vindt om 18.30 uur de laatste bijeenkomst van verdieping en bezinning plaats in de Pastorie H. Catharinaparochie, Markt 17 in Oosterhout.
- Op woensdag 1 april is er een Viering van Pasen voor 80-plussers om 13.30 uur in Zalencentrum De Viersprong Kanaalstraat 10 in Dongen.
- Wil je ook iets betekenen voor de parochie? We hebben veel soorten werk voor vrijwilligers. Heb je belangstelling voor een taak, neem dan contact op met pastor Edith Hertog, 06-10633371 of ehertog@parochieheiligegeest.nl.
- Meer informatie over bovenstaande en andere berichten vindt u op www.parochiedeGoedeHerderdongen.nl en op de Facebookpagina van de parochie.

GROENE TAKKEN VAN HOOP OP PALMZONDAG

Aan het begin van de Goede Week zegenen we de palmtakken. Groene takken waarmee we God welkom heten in ons leven. Teken van hoop om thuis een plaats te geven. Waar hang jij je palmtakje?

In de woonkamer: God help ons om hier een plek van vrede te maken.

In de slaapkamer: God, waak over ons terwijl we slapen.

In de keuken: God, dank voor het eten.

In de badkamer: God, dank voor het water.

Zegen ons huis en help ons in liefde samen te leven.

VASTENACTIE 2026



Vastenactie 2026: "Geven jullie hen maar te eten" 2026

En Hij zei: 'Geven jullie hen maar te eten'

In 2026 vieren we 65 jaar Vastenactie. Het Boliviaanse regenwoud van het bisdom Pando staat centraal tijdens de jaarlijkse Vastenactie-campagne. We maken kennis met een inspirerende bisschop, Mgr. Eugenio Coter, én met zijn team. Zij zetten zich dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. Dat doen ze onder meer door voor de zieken te zorgen en door gevangenen te bezoeken. Kortom: door de werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen, die al 65 jaar een belangrijke inspiratiebron vormen voor Vastenactie.

Marcus Barendse gaf op maandagavond 23 maart jongstleden een uitgebreide presentatie over de Vastenactie campagne voor Bolivia aan alle gasten die in het Parochiecentrum in Dongen bijeen waren gekomen voor de Vastenmaaltijd. Op het menu stond een kippensoep met heel veel groenten, een beetje pittig, maar zonder de scherpe rode pepers, gevolgd door een pasta en fruit. Dit alles weer bereid door Nicole Trommelen, de sterrenkok van de parochie. Er werd gebeden voor de gelovigen in Bolivia en voor alle mensen die op welke manier dan ook het moeilijk hebben in hun persoonlijke sfeer of wereldwijd en daarbij ging Gerard Jansen voor. De gasten doneerden hun gaven voor het werk in Bolivia. Ook u kunt nog doneren: zie daarvoor de website van de Vastenactie waar u de doneerknop vindt.

ACTIE KERKBALANS IBAN NL55 RABO 0111 9024 36